



**Pysande kärlek
30 år senare**

Ångbåten återförenade oss!



Laila och Bernt träffades som unga men gled ifrån varandra. Nu är de gifta och bor i Forsvik vid Göta kanal!

Laila och Bernt drömde om en framtid tillsammans men livet ville annorlunda och ungdomsförälskelsen slutade som ett vackert minne. Tills Laila 30 år senare tittade på ett tv-program om ångbåtar och ett kärt ansikte från förr plötsligt dök upp i rutan!

AV MATS NIHLÉN
FOTO: ANDERS KRISTENSSON

Det har nästan gått femtio år sedan kvällen Laila och Bernt Breding möttes på dansbanan i Tidaholm.

–Vi träffades första gången 1964, berättar Laila, som då var 17 år och bodde i Habo inte så långt från Jönköping. Bernt bodde på landet utanför Tidaholm och var några år äldre.

Efter danskvällen bestämde sig ungdomarna för att hålla kontakten. De blev kära och träffades så ofta de kunde och började planera för en framtid tillsammans. Men annat kom i vägen.

Laila flyttade till Bankeryd och fick jobb inom vården. Hon gifte sig och fick två döttrar. Bernt i sin tur började på Volvo i Skövde. Även han gifte sig och fick en son och en dotter. På fritiden byggde han ångmaskiner och ångbåtar.

Hade det inte varit för Bernts ångbåtsintresse hade paret kanske aldrig träffats igen. Tack vare att han var projektledare för återuppbyggnaden av hjulångaren Eric Nordevall fick han vara med i ett tv-program om ångbåten – ett program som Laila räakade titta på 1995.

–Jag såg ett tv-program om ångbåtar och plötsligt dök Bernt upp i rutan. Det kändes som om tiden stått stilla, konstaterar Laila och skrattar.

Började om

Laila visste att Bernt bodde i krokarna och tog reda på hans telefonnummer och ringde upp. Hon var då skild, vilket också Bernt visade sig vara. ”Vad gör du nu för tiden?” frågade hon. ”Jag går här och väntar på dig”, skratade han. ”Då kan vi ses”, föreslog Laila. Och så blev det.

–Lite nervöst var det allt när jag skulle hälsa på Bernt första gången, erkänner Laila. Vi hade båda fyllt 50 och hade inte setts på 30 år. Men samtidigt var det väldigt spännande. När vi väl träffades kändes det nästan som när vi var unga...

Bernt bodde på landet i en liten röd stuga nära Tåtorp vid Göta kanals mynning. I uthuset hade han sina ångbåtar som genast väckte Lailas intresse. Första besöket följdes av fler, och när Bernt föreslog att hon skulle flytta till honom var hon inte svår att övertala. Efter 25 år inom vården sa hon upp sig och flyttade de tio mil från Habo till Tåtorp.

–Mina väninnor tyckte att jag var minst sagt äventyrlig som slutade ett fast jobb och flyttade till en karl som jag knappt kände och som bodde i ett hus på landet. Men jag kände mig klar med jobbet inom vården och skulle jag ändra mitt liv ville jag göra det rejält!

När Laila 1997 flyttade till Bernt lovade han att hon skulle få låna grannens släp om det inte skulle fungera.

–Hon behövde aldrig låna släpet, säger Bernt och skrattar.

Laila började en datorkurs och starta eget-utbildning. Bernt ville inte vara sämre utan sa upp sig från Volvo i Skövde, där han arbetat i 32 år, för att helt ägna sig åt sin hobby.

–Vi började köra ångbåtturer med turister på Göta kanal samtidigt som jag byggde ångmaskiner och ångbåtar i mitt egna företag.

Ekonomiskt var de första åren ett äventyr. Ingen av dem hade någon fast lön, men alla lån på huset var betalda och Bernt räknade ut precis hur mycket de behövde för att klara sig. Ibland var det knapert men de hade varandra och pengarna räckte till det nödvändigaste.

–Vi tyckte att det var fantastiskt att få börja om igen i mogen ålder, säger Bernt och tittar leende på Laila. Våra barn var utflugna och vi hade bara oss själva att försörja. Jag var 53 år och Laila 50 och det kändes som om vi var unga igen.

Bernt har en kusin vars fru jobbade för Sida på Sri Lanka och år 2000 åkte paret på sin första gemensamma resa för att hälsa

på henne. Båda blev förälskade i landet och hade en oförglömlig semester.

–Vi förlovade oss under resan och det kändes helt rätt, säger Bernt.

En sommardag samma år jobbade Laila som slussvakt i Forsvik nära Vättern. Hon såg det gamla kanalhuset vid slussen och bostadshuset bakom och började fantisera om att bo i byn och öppna en skeppshandel i kanalhuset som stod tomt.

Våren 2001 körde Bernt genom Forsvik och fick att se att huset bakom kanalhuset var till salu. Så fort han kom hem berättade han för Laila att hennes drömhus vid Göta kanal skulle säljas. Dagen efter åkte de dit tillsammans.

–När vi såg huset tittade vi på varandra och sa: ”Här ska vi bo”, berättar Bernt. Nu skulle vi skapa ett gemensamt hem! Vi lyckades skrapa ihop pengar och köpte huset tillsammans.

Sommaren 2001 flyttade Bernt och Laila till Forsvik. Bernt omvandlade ett uthus till verkstad och fortsatte med sina ångmaskiner. Laila fick hyra det gamla kanalhuset och startade skeppshandel med ångbåtsprylar och souvenirer. Kanalbutikens 5 knop blev snabbt en stor framgång med mängder av kunder.

När sommarsäsongen var över reste paret åter till Sri Lanka för en ny härlig semester.

–En dag frågade Bernt om jag ville gifta mig med honom. Jag hade alltid sagt att jag inte skulle gifta mig en gång till, men när Bernt frågade sa jag genast ja, ler Laila.

Lever drömmen

Den 22 november 2002 gifte sig paret på lankesiskt vis i en trädgård i huvudstaden Colombo. Bröllopet blev enkelt utan präst eller vigselceremoni. En myndighetsperson kom till trädgården och höll ett litet anförande.

–Han kunde inte så bra engelska och det kunde inte vi heller så egentligen vet jag inte vad vi sa ja till, säger Bernt och skrattar. Men ett papper fick vi med oss hem. Efter bröllopet åt vi middag på en liten restaurang. Hela bröllopet blev ett oförglömligt minne!

När paret kom hem till Forsvik kontakade Bernt Skatteverket för att förvissa sig om att vigseln gällde även i Sverige. Han berättade för tjänstemannen att han varit på Sri Lanka och gift sig.

–Jaså, har hon uppehållstillstånd? fick han som svar.

Missförståndet reddes ut och vigseln visade sig vara giltig även i Sverige.

I dag njuter Bernt och Laila av livet som pensionärer. Laila hjälper fortfarande till med kanalbutikens trots att det nu är hennes ena dotter Lotta som driver den. Bernts verkstad är fortfarande fylld av maskiner, mässingsdetaljer, svarvspån och gjutjärnsods.

–Här har jag hittat min drömplats i livet tillsammans med min drömkvinna! ■



Innan Laila träffade Bernt visste hon ingenting om ångbåtar – nu är hon lika ångbåtsfrälst som sin man! Hennes kanalbutik 5 knop har gjort succé.



Under årens lopp har Bernt tillverkat 300 ångmaskiner och 90 ångpannor. Hans senaste ångbåtsprojekt heter Elda.